

**איך לעשות הרבה כסף**

**על פי סודות תורת הקבלה**

**מאת האדמו"ר מרחלין**

# איך לעשות הרבה כסף

על פי סודות תורת הקבלה

מאת: האדמו"ר מרחלין

כ"ק האדמו"ר רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליט"א

## מחולק חינם

בהוצאת אוריאל יעוץ ופתרונות בע"מ  
רחוב יפה רום 40, גילה, ירושלים ת"ו  
ת.ד. 11688, טל': 02-6520002



[www.rachlin.org.il](http://www.rachlin.org.il)

© כל הזכויות שמורות לאדמו"ר מרחלין  
כ"ק האדמו"ר רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליט"א

## איך לעשות הרבה כסף על פי סודות תורת הקבלה

כן - קראתם נכון : אני לא עובד עליכם!  
ספר זה עוסק בדרך בה אדם יכול להתעשר - וכל זאת על פי סודות תורת הקבלה!  
אין ספק שאצל רבים מאתנו המטרה הראשית בחיים היא לעשות הרבה כסף!  
אין ספק שרוב האנשים אוהבים את עצמם ומחפשים חיי נוחות ואפשרות לעשות ככל  
העולה על רוחם!

כמובן - באמצעות הכסף!  
רבים רוצים להרוויח במכה כמות אדירה של כסף!  
רבים חושבים שאושר תלוי בעושר!  
לא נרמה אתכם : בודאי שאדם יכול לעשות את כל ההשתדלויות - ולהפסיד הרבה כסף!  
מישהו אחר לא יעשה מאמצים גדולים מדי - והמזל יאיר לו פנים - ואופס : הוא עשה את  
זה!

התעשר!  
על פי תורת הקבלה על מנת להתעשר האדם צריך לעשות כלי מתאים!  
כאשר הכלי מתאים - השפע יורד!  
כמובן שהקובע הסופי אם אדם יתעשר או יעני - הוא רק בורא עולם!  
אך חובה על האדם להשתדל להשיג פרנסה - ועל השתדלותו תשרה הברכה משמים!  
ומה הם הסודות הקבליים שהספר הזה מתיימר לגלות למען תוכלו לעשות הרבה כסף?  
ובכן :

כלל ראשון : "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו".  
על מנת לעשות הרבה כסף יש צורך בשני תנאים :  
1. שיהיה לאדם תאבון בריא - דהיינו רצון עז לעשות כסף. רצון אותיות צנור! אם אין רצון  
אין צנור! אם אין צנור אין כסף! כדי להתעשר האדם צריך ממש לרצות לקבל כסף! כסף  
מלשון כסופים! געגועים!  
בלי תאבון בריא - השפע לא ירד!

אם אין לאדם תאבון בריא לכסף - אם לאשתו יש – זה יכול להועיל שהרי ידוע שהשפע יורד  
בזכות אשתו של האדם. הברכה מצויה בזכות האישה.  
2. על האדם להכין כלי מתאים! בכך טמון כל סוד ההצלחה!

## **כיצד להכין כלי מתאים להשגת כסף**

פרק זה הוא הקובע: האדם בא לעולם הזה על מנת לבצע תפקיד מסוים!  
הכסף הוא האמצעי דרכו האדם יכול לעשות את התפקיד שלו!  
לכל אדם יש תפקיד פרטי ותפקיד כללי בתיקון העולם!  
ולכן - אם האדם יגלה את תפקידו - וינסה להוציא אותו מהכח אל הפועל, בורא עולם יתן לו את כל הכסף הדרוש לו!!  
אם האדם יטעה ויבחר בעיסוק שאינו תפקידו - סופו להפסיד בגדול!  
לפעמים יש לאדם תפקיד לפרק זמן מסוים - כאשר הוא מסיים את תיקונו הספציפי עליו להמשיך הלאה: אם ירצה להיתקע - יפסיד את ממונו!  
אם יזהה שוב מה תפקידו החדש ויכין כלי ויעורר את הרצון ויתפלל לבורא שיתן לו כסף - הוא ימלא אותו בכסף על מנת שיוכל לקיים את תפקידו!

## **כיצד האדם יגלה את התפקיד שלו?**

אין ספק זהו הפרק הקובע: האדם צריך להתבונן בנפשו ולבדוק מי הוא ולשם מה הקב"ה ברא אותו!  
אם האדם נמשך לדברים טכניים - אז תפקידו במישור הטכני!  
אם האדם נמשך לעסוק באוכל - אז תפקידו בתחום האוכל!  
אם האדם נמשך לעזור לאנשים - אז תפקידו בעזרה לאנשים!  
אם כן: על פי נטיות לבו של האדם ועל פי כשרונותיו הוא יוכל לגלות את תפקידו!  
את נטיות לבו יוכל לגלות אם ישאל את עצמו את השאלות הנכונות!  
השאלה שעליו לשאול את עצמו היא: "אם היה לי את כל הכסף והיכולות במה הייתי רוצה לעסוק בחיי?".  
תתפלאו לשמוע: יש אדם שרצונו המובהק הוא דווקא לשבת כל חייו בבית קפה!  
אדם כזה צריך חברה וצריך פשוט לפתוח בית קפה!  
אדם אחר יעדיף לעסוק ברפואה!  
אדם שלישי יעדיף לטייל כל חייו.  
כאשר האדם מדמיין לעצמו שיש לו את כל הכסף והיכולות - אז רצונו האמיתי והמובהק מתגלה אליו!  
אם רוצים לדעת מה הרצון המובהק בדרגה משנית לראשונה - עליו להמשיך לשאול עצמו:  
"לאחר שהייתי עושה את אשר אמרתי לעיל - מה עוד הייתי רוצה לעשות בחיי אם היה לי כל הכסף שבעולם?".  
וכן הלאה - עד אשר יגלה את כל נטיות לבו!

אם האדם גילה למשל שרצונו המובהק הוא לבנות בניינים - אזי עליו לשאוף להגיע להוציא מהכח אל הפועל נטייתו זו!

ישנו כלל קבלי הגורס: "אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ".  
מכאן - שאין אדם מצליח אלא איפה שלבו חפץ. ואין לאדם ברכה אלא בתפקידו!  
תורת הקבלה אומרת: "אין לאדם מנוחה אלא בשורשו".

## **גלות וגאולה בדרך לעשיית כסף!**

כן - האדם המבצע את תפקידו - נמצא במצב של גאולה פנימית!  
אדם המבצע תפקידים שוליים לתפקיד המרכזי של חייו - נמצא במצב של גלות!  
על מנת לעשות כסף צריך לשאוף להגיע למצב של גאולה!  
דהיינו: לגלות ולבצע את תפקידו המעשי!

## **האדם צריך לדייק ביתר פרוט מהו באמת תפקידו**

אם האדם הסיק שעליו לעסוק במסחר מפני שזאת נטיית לבו העמוקה ביותר בענייני עולם המעשה - עליו לבדוק באיזה סוג של עסק הוא מעוניין להשתלב!  
עולם העסקים מתחלק לשניים: מכירת סחורות או מכירת שירותים!  
אם האדם בחר בלמכור סחורות - הוא לא צריך לשאול את עצמו מה הן הסחורות שיש להן שוק טוב - אלא מה הן הסחורות המעניינות אותו! את נפשו!  
אדם אחד נמשך למכור בדים. אדם אחר יעדיף למכור מכשירי כתיבה!  
שלישי יעדיף למכור כרטיסי נסיעות ורביעי יתאים לו למכור את שירותי האינסטלציה שלו!  
אדם אחר יחליט להקים חברה המספקת שירותי אינסטלציה ויעסיק אינסטלטורים רבים!

## **גודל העסוק כגודל המנוע!**

כן, בדיוק כפי שקורה על הכביש שם אנו רואים שלכל מכונית יש מנוע תואם את תפקידה - ואין מנוע של משאית דומה למנוע של אוטו קטן - כך בעולם העסקים והעיסוקים, האדם חייב לגלות מה גודל המנוע שלו!

אם המנוע קטן - האדם יבחר למכור את שרותיו בתחום האינסטלציה!  
אם המנוע גדול - הוא יבחר לפתוח חברה המספקת שירותי אינסטלציה והמעסיקה אינסטלטורים רבים!

אדם עם מנוע קטן יבחר לעבוד בתור ליצן המשמח את הבריות!  
אדם עם מנוע גדול יותר - יעסיק ליצנים ויפעיל אירועים רבים בעת ובעונה אחת!  
אם האדם טועה בהערכת המנוע שלו - הלך עליו!  
אם האדם על ידי התבוננות נפשית מגלה את גודל המנוע האמיתי שלו - הוא ירוויח בס"ד הרבה הרבה כסף!

## **כמות הכסף כפי כמות העונג**

כן, ישנם תחומים בהם קל לעשות כסף מפני שהתחום מספק עונג ברור ומיידי ללקוחות רבים!

בסוג כזה של עסק חשוב למכור בכמויות ולאפשר למקסימום לקוחות ליהנות מהמוצר או השרות!

כל העולם קיים על העונג - על הרצון לקבל!

זהו כלל קבלי!

ישנו עונג מעולם האצילות - עולם הבריאה - עולם היצירה ועולם העשיה!

כל עונג והשורש הרוחני העליון שלו!

ככל שהעונג אצילי יותר הוא שייך לכמות קטנה יותר של אנשים והוא עולה הרבה יותר כסף ומאמצים!

ככל שהעונג נמוך יותר הוא שייך לרוב בני האדם!

אדם הנמשך לעסקי אוכל יצטרך לדרג לאיזה סוג של עונג הוא נמשך!

האם האוכל המתאים לו לעסוק בו הוא אוכל אצילי או גשמי וגס יותר!

כל קומה מתחלקת לשלוש חלקים: ראש - תוך - סוף!

ולכן, אם האדם למשל ירצה לעסוק במכירת מוסיקה עליו להחליט איזה סוג של מוסיקה הוא רוצה למכור: מוסיקה של ראש - אצילית ואליטיסטית - או מוסיקה של לב רגשנית ומעוררת או מוסיקה של סוף - של בטן - עממית וגסה יותר!  
כך ניתן לסווג את כל סוגי הסחורות והשרותים!

אם האדם רוצה להצליח עליו לנסות לבחור את הסחורות והשרותים שהוא מוכר בהתאם לנטיית לבו!

## **לפעמים האדם גדל ועולה בדרגה ועליו לדלג כלפי מעלה**

ניקח למשל זמר: זמר מוצלח. מלך הרוק!  
לאחר שהוא כבש את שוק הרוק המקומי והעולמי הוא מחליט שהתפקיד קטן עליו ובמקביל לעיסוקו בתור זמר הוא מקים חברת תקליטים ומחליט להתחיל להשפיע על עיצוב עולם המוסיקה!  
הוא עלה מדרגה של זמר לדרגה של יזם ומנהל: עלה מהעשייה להנהלה - להנהגה - לעולם האצילות - הוא עלה מהרגליים לראש!  
אם הוא רוצה להצליח בראש הוא חייב לפתח כישורים וכלים חדשים!  
אם הוא לא יפתח אותם - הוא יפול בגדול!  
אם הוא יפתח אותם - הברכה תחול עליו!

## **אם אין שמחה - אין כסף!**

אם האדם בגלות הוא לא שמח!  
אם האדם בגאולה הפרטית שלו - הוא שמח תמיד!  
אם האדם לא שמח - לא יקבל שפע!  
מאיפה לנו?  
הרי כתוב: "איזהו עשיר השמח בחלקו".  
"נחמד למטה - נחמד למעלה": כאשר האדם נחמד בעולם הזה - הוא גם נחמד למעלה אצל בורא עולם! ולכן הוא יזכה בשפע רב בגשמיות וברוחניות!

## **משה רבנו התעשר מלוחות הברית!**

כן בודאי: כאשר משה רבנו פסל את הלוחות השניים - השם ית' אמר לו: "פסול לך - הפסולת לך".

הפסולת של אבן הספירינן - דהיינו מה שנשר כאשר הוא פסל את הלוחות השניים הוא לקח לעצמו!

ומזה הוא התעשר!

מכאן אנו למדים שאדם אצילי כמשה רבנו היה ראוי לו להתעשר רק מרוחניות!

רק מלוחות הברית - רק מידו הפתוחה של הקב"ה!

## **לעומתו - קרח התעשר מהגזל!**

קרח גנב את האוצרות שיוסף הצדיק הטמין לאחר שגרם לפרעה להתעשר!

קרח שרצה לגנוב את התפקיד של אהרון הכהן לעצמו - היה גם גנב בפועל!

היות שהיה מושחת במידותיו - היה ראוי לו להתעשר משחיתות!

מכאן הכלל הגדול: כל אדם מתעשר מהמוכן לו ומהראוי לו!

אם הוא צדיק כספו בא לו בדרך כשרה!

אם הוא רשע - כספו בא לו מגזל ולדיראון עולם!

## **כדי להתעשר צריך לעשר!**

זהו כלל גדול בתורת הקבלה: אם האדם נותן את המיטב שבו - מעשר מהכנסותיו - הקב"ה

נותן לו שפע ומעשיר אותו!

ברכת השם היא תעשיר!

כדי שתחול ברכה ושפע, על האדם לתת צדקה! לתת מעצמו!

נא לבדוק: רוב עשירי העולם הם בעלי צדקה גדולים!



## **אם אתה בעל מקצוע - אך לא סוחר - עליך לקחת שותף!**

כן - כל צינור והשפע שלו!  
אם אדם ניחן בחוש מקצועי למשל: אם הוא נגר טוב - זה עדיין לא מבטיח לו פרנסה טובה!  
לצורך זה הוא חייב לבנות קומה שלמה: שיווק - פרסום - תמחור - יכולת לנהל מו"מ.  
להיות פלפל ולרצות להרוויח!  
אם אין לו את היכולות הללו - עליו להתחבר לסוחר טוב - וכך אחד משלים את השני!

### **כדי להרוויח צריך ימין ושמאל!**

ימין - דהיינו חסד - ללא שמאל - דהיינו רצון לקבל לעצמו - לא מושך שפע!  
השפע נמשך בשילוב מתאים בין ימין לשמאל: בין רצון לתת לרצון לקבל!  
רצון לקבל מופרז ללא רצון לתת עוצר את השפע!  
רצון לתת בלי רצון לקבל - עוצר את השפע!  
רצון לקבל על מנת לתת - פותח את הצינורות והשפע זורם!  
לכן השילוב בין צדיק לבין סוחר הוא טוב לשניהם: הסוחר מרוויח את הכסף על ידי יכולתו  
והרצון לקבל שלו ומהנה את הצדיק מהכסף!  
הצדיק שהוא כולו רצון לתת - מברך את הסוחר וצדיק גוזר והקב"ה מקיים!  
כך הסוחר מרוויח והצדיק מקבל את השפע שהוא זקוק לו לקיום הכלי שלו ולקיום  
השליחות שלו!  
וכך הוא גם מזכה ומזכך את הסוחר ואת העולם כולו ומחזיר את הכסף לשורשו העליון:  
אהבת הבורא ית'!

### **הגאווה מפסידה את הפרנסה**

הכעס מבריח את השפע! השורש של הכעס הוא הגאווה!  
כאשר האדם חושב שבזכות עבודתו הרוויח את הכסף ומתגאה מכך - הכסף עובר הלאה!  
אם האדם שמח שעשה השתדלות טובה וברחמי שמים הרוויח את כספו - הונו ישמר!  
כאשר האדם עומד לקבל שפע - מנסים אותו בכעס!  
אם הוא עומד בניסיון הוא זוכה לקבל את השפע!  
אם הוא כועס - השפע עובר הלאה!

## **מטרת האדם צריכה להיות לעבוד את השם ולא לעשות כסף!**

אם הייתי אומר לכם זאת בראש דברי - הייתם סוגרים את הספר!  
אך בשלב זה בוודאי אפשר לומר את האמת: על האדם להחליט את כל ההחלטות שלו רק מתוך רצון לעשות את רצון השם ית' ולא מתוך רצונות זרים כגון הרצון לעשות כסף!  
כאשר האדם מחליט את כל החלטותיו על פי מטרות רוחניות של אמת וחסד - השם ית' תמיד ישמור עליו ולא ייזק בשום עניין!  
על פי לשון הכתוב: "נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".

## **האדם צריך לשאוף להיות שונא בצע!**

זאת הדרגה הרוחנית הנעלה ביותר!  
רק מי ששונא בצע יכול להיות עבד נאמן לקב"ה!  
רק לעבד נאמן של הקב"ה ניתנת שליטה בעליונים ובתחתונים!

## **כאשר אין שלום בית השפע מסתלק!**

כבר אמרנו לעיל שהשפע יורד לאדם בזכות אישתו!  
האישה שורשה בדין: היא כלי וכלי הוא רצון לקבל!  
לכן בזכות צרכי הבית - השפע יורד לאדם!  
אם האדם לא אוהב ומכבד את אישתו - השפע נעצר!

## **כאשר האדם אינו שומר על הברית השפע מסתלק**

אם האדם לא שומר על בריתו - השפע מסתלק!  
כפי שהאדם מעורר מלמטה כך מעוררים עליו מלמעלה!  
והיות והוא פוגע בחיות הנשמות - כאשר אינו שומר על בריתו - כך נפגמת חיותו ושפעו -  
מידה כנגד מידה!

## **כמובן שהסקפטים ישאלו: אם כך איך ראינו רשעים גדולים מיליונרים!?**

התשובה לכך:

בעולם מתוקן הצדק נעשה וגם נראה!

כאשר העולם מנוהל בהסתר פנים הצדק נעשה אך אינו נראה!

על ידי הסתרת ההנהגה של שכר ועונש מתאפשרת הבחירה וניתנת לאדם ההזדמנות לטעות

ולהאמין בטיעוני יצר הרע ולהגיע לכפירה!

לפעמים אדם רשע מכין עושר לצדיק הבא אחריו!

לפעמים אדם רשע מקבל עושר גדול בעולם הזה תמורת המצוות המעטות שעשה ואינו

מקבל שכר לעולם הבא!

## **האדם נמשך לעיסוקו על פי שורש נשמתו**

אין זה מקרה שאדם אחד בוחר לעבוד בבנק ואחר רוצה להיות דוקא מחנך!

הדבר נובע משורש הנשמה. ומדרגת התיקון, מגלגולים קודמים ומתפקידו בגלגול הנוכחי!

## **עסק גדול דורש סיכונים גדולים!**

בהתאם לסיכון כך הסיכוי!

הדבר נכון בכל תחום ובודאי בעסקים!

ככל שהעסקים תלויים במהלכים מורכבים יותר וככל שהתהליך בו הכסף חייב לעבור

מתחילת ההשתדלות בעסק עד הרגע בו רואים אותו בפועל ארוך יותר - כך הסיכונים

גדולים יותר והיצר הרע עובד בקלות יתר ומצליח לקלקל לאדם את תוכניותיו ולעשוק לו

את השפע!

לכן על האדם החפץ להתעשר לנסות לעסוק בתחום בו השפע מגיע מהר וכך הסיכון פוחת!

## **הברכה שורה בסמוי מן העין!**

עין הרע זאת עובדה קיימת!  
הקנאה היא המכשיר המשוכלל לעשיית עין הרע!  
אנשי עסקים החפצים להתעשר מועדים לעין הרע ר"ל!  
לכן חייבים לנסות ולהתגונן בפניו!  
האמונה החזקה בקב"ה היא כתריס בפני הפורענות ואדם הבוטח בשם חסד יסובבנו!  
מאידך, יש להשתדל מאוד לא להתרברב ולא לנקר עיניים ולעורר את עין הרע!  
על האדם החושש מפני עין הרע לומר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. אנו מזרעו של יוסף  
הצדיק שלא שולטת עליהם עין הרע".

## **גם בדרך הטבע הכלי צריך להיות טוב ומתאים**

אל תחשבו שאדם הבוטח בשם יכול לפתוח חנות ברחוב צדדי ואפל ולהתעשר!  
הקב"ה דורש מהאדם שישתדל כמיטב יכולתו!  
ולכן ברור שחנות במקום מרכזי, המציגה סחורה טובה במחירים סבירים תצליח יותר  
מחנות הנוהגת להיפך!  
כפי שאסור לתלות את ההצלחה בהשתדלות ויש לתלות אותה ברחמי שמים - כך אסור  
לזלזל בהשתדלות מתוך בורות או עצלות!

## **הקב"ה נפרע מן האדם - תחילה מנכסיו**

אל יחשוב האדם שאם הוא יעשה השתדלות טובה - העושר מובטח לו!  
העושר תלוי גם בהתנהגותו הכללית!  
לפעמים מגיע לאדם לקבל מכה משמים ובמקום להענישו בבריאותו - השם ית' ברחמיו  
הגדולים פוגע קודם בפרנסתו!  
וזאת על מנת להזהיר אותו ולכפר לו על עוונותיו!  
ולכן על האדם להיות ערני ואם ח"ו פרנסתו יורדת - עליו לפשפש במעשיו ולתקן את הדרוש  
תיקון!

ולא יתלה את הפסדיו בנוהג שבעולם או בדרכי הטבע כי העולם לא מתנהל על פי הטבע, הטבע מנוהל על פי הנהגתו יתברך!  
אלא יצדיק עליו את הדין ויאמר בפה מלא: "כפרת עוונות". "סלח לי רבוננו של עולם תרחם עלי".

## **כפי שהאדם מודד כך מודדים לו**

אם האדם לארגי עם הלקוחות שלו - הקב"ה לארגי אתו!  
אם האדם מתנהג כראוי עם עובדיו - הקב"ה מתנהג עמו ברחמים!

## **אם האדם רוצה להצליח בעסקיו עליו להתפלל לאלוקיו ולבקש ברכה מצדיק אמת**

הברכה לא תמיד מתקיימת!  
מפני שהאדם מקלקל את צינורות השפע על ידי עוונותיו!  
אך אם האדם עניו מאוד אף על פי שאינו ראוי - הברכה מתקיימת במלואה!  
על הסוחר הכשר לתלות את הצלחתו בברכת הצדיק ולא בחכמתו שלו!

## **סוחר ממולח מפתח חוש ריח מיוחד!**

כן זאת עובדה: סוחרים ממולחים אך כשרים מפתחים חוש ריח מיוחד לעסקים!  
במבט אחד יכולים לקבוע לפי תחושות הבטן והלב שלהם אם עסק כדאי או שכדאי להתרחק ממנו!  
זאת מתנה משמים שזוכים לה כמו מתנה שזוכה לה כל בעל מקצוע במקצוע שלו!  
מתנה זאת נקראת בלשון תורת הקבלה: "דעת" - "דעת קנית מה חסרת?! דעת חסרת - מה קנית?!"  
אדם שזוכה לדעת מקצועית בתחום שלו - אינו מרבה לטעות וכדאי להתייעץ עמו בתחומו!

## **עיצוב העסק - לבוש הצוות - וכל עניני החיצוניות חשובים גם על פי תורת הקבלה**

אין ספק שמראהו של עסק קובע את היחס אליו!  
הצבעים בהם מעוצב העסק וכל הקשור אליו קובעים את הרגשות והתחושות שהלקוחות  
הפוטנציאלים יחושו בעסק!  
מובן שעל פי עומק חכמת הקבלה האדם יקנה ממך כי יש אצלך ניצוץ שעליו לתקן!  
ואם אין לו ניצוץ אצלך - הוא לא יקנה גם אם תעמוד על הראש!  
מאיידך - בגדר ההשתדלות יש לעצב את העסק בצבעים ובריהוט ההולם את סוג העסק!  
צבעים חמים ושמחים מעוררים חשק להיכנס לעסק ולהביט מה יש בתוכו!  
צבעים קודרים מבריחים לקוחות!  
גם חוש הריח, הניקיון והאסטטיקה הם מכשירים חשובים גם על פי תורת הקבלה!  
כל ריח מעורר תחושות שונות. יכול לקרב אדם ולשמחו. או להיפך!  
ריח נעים ומתאים יכול לגרום ללקוח לסגור עסקה חשובה!  
צבע מתאים ומעורר אמון יכול לעשות את ההבדל הגדול!  
על האדם לעצב את סביבתו בחכמה ובטעם ולקחת בחשבון את כל הדקויות הללו!  
ישנם צבעים וריחות מעולם האצילות - הבריאה - היצירה והעשיה!  
אדם רגיש יכול להתאים אותם בהתאם לתחושות שהוא חש - אף על פי שאינו יודע קבלה!

## **כאשר ההשתדלות אינה מספקת או אינה מקצועית יצר הרע יכול להרוס את העסקה!**

אין ספק: אם המשרד או החנות אינם מעוצבים כדבעי - יש מקום ליצר הרע הממונה על  
העסקים - לקטרג ולנסות למנוע את העסקה!  
שהרי כפי שאמרנו, האדם מחויב לעשות השתדלות מקצועית מוצלחת ככל יכולתו!  
ואם מפאת עצלות או רשלנות הוא לא עושה את ההכנות הנכונות אפשר שהיצר יקטרג  
ויטען בבית דין של מעלה: "פלוני בוטח מעל לדרגה שלו ופוחת בהשתדלות ללא הצדקה"  
וכך יכול לגרום להכנסת האדם בניסיון ולהפיל אותו ולקחת לו את השפע ר"ל!  
לכן, מצד אחד אסור לעשות מההשתדלות עבודה זרה - אך גם אין להתעלם ממנה!

## **”אין לו כסף, אין לו ידע מקצועי, אך תראה איך הוא עושה כסף”**

אין דבר כזה!

אם הוא עושה כסף - זהו הידע המקצועי שלו!  
ישנם אנשים שהידע שלהם הוא לקלוט הזדמנות לגייס הון ליזום את העסק ולהרוויח!  
אף על פי שאין להם שום ידע ספציפי בייצור המוצר או מתן השרות!  
יש להם ידע לקשר חוטים!  
אלו הם היזמים!

## **שם העסק קובע!**

כן השם מורה על המהות!  
שם מוצלח עושה את ההבדל. לא רק בתורת השיווק והפרסום, אלא גם מבחינת תורת הקבלה: גם הגימטריה של השם חשובה. אך גם תוכנו.  
על פי תורת הקבלה שם של אדם מראה על שורש נשמתו!  
כך גם בדומם צומח והחי: השם מורה על פנימיות הדבר ועל השפע שהוא יכול למשוך!  
שמות המזכירים כליה - אסונות - בצורת - עצירה - דינים - צמצומים - שמות של רשעים או אנשים שלא הלך להם בחיים - כל אלו יכולים לעכב את השפע!  
וכן להיפך: שמות חיוביים - מושכים את השפע!

## **”הרב: נמאס לי להיות ספר”**

כן רבים פונים ואותה תלונה בפיהם: נמאס להם מעיסוקם הקבוע. רוצים לשנות - וגם רוצים להתעשר...  
אסור לאדם לשנות עסוק ככה סתם!  
עד אשר השפע לא מתחיל לרדת בצנור החדש - אסור לסגור את הצנור הישן!  
ולכן אם נמאס לאדם באמת מעיסוקו הקבוע - עליו להכין את עיסוקו החדש בקפדנות ולגלגל תקופת חפיפה בין השנים ולבדוק האם באמת יוכל להתפרנס מעיסוקו החדש!  
לא לשכוח את לשון הכתוב: ”קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף”.

## **”מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה”**

נכון : ובראש השנה נקבע מי יעשיר ומי יעני!  
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה!  
צריך לעשות השתדלות ולהתפלל כל השנה ובמיוחד בראש השנה!  
אם אדם מתעלה רוחנית, מוסרית ועולה לתפקידים רמים יותר - כך גם פרנסתו מתעלה.  
וכלשון הכתוב: ”מי שעולה לגדולה נמחלים עוונותיו”.

### **במקום סכנה הש-ט-ן מקטרג**

זהו בהחלט כלל חשוב, החל גם על עולם העסקים: גם העסקים הם מקום סכנה ועל איש העסקים לקחת זאת בחשבון כי, אם ניצל ממפלה על ידי נס - מוחקים לו מזכויותיו!

### **ניהול עסקים מוצלח - ניהול על פי האמונה!**

כיום רבו התיאוריות בניהול העסקים: יש הגורסים שצריך ניהול שכלי המושתת על החלטות מסודרות ועל מחקרי שוק!  
וישנם מחקרים חדשים יותר המדברים על אינטליגנציה רגשית ועל ניהול אינטואיטיבי!  
אני מדבר על ניהול עסקים אמוני: לנהוג על פי כלל החכמה המעשית, אך גם הרוחנית ולהשתית את העסק על אמונה פשוטה בבורא עולם!  
והתפילה והענווה בראש!  
התורה מחייבת לשאת ולתת באמונה - ולא לרמות את הבריות!  
הכללים הללו קצת נשכחו במכללות ובאוניברסיטאות המלמדות ניהול עסקים...

### **ניהול עסקים מעל לטבע**

כן יש דבר כזה: כל ההשתדלויות שהאדם עושה הם בהנהגת הטבע.  
אם האדם זוכה להתעלות רוחנית הוא עושה השתדלות מינימאלית והשם ית' מצליח את דרכו!  
זאת הבחינה של: ”נס להתנוסס בו”.



כאשר האדם עובד את השם ית' מתוך חיי החומר והעסק שלו ורואה בעסקו חלק בלתי נפרד מעבודת הבורא הכללית שלו - אדם יכול על ידי הכוונה פנימית אמיתית ומיוחדת לגרום שעסקו ינוהל ממש על ידי הקב"ה בעצמו!  
זהו ניהול מעל לטבע!  
על פי הכלל: "צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים".  
מעט השתדלות והרבה אמונה והברכה שורה כל העת!

## **"אל תרוץ להייטק - גם ממכירת מסמרים אפשר לעשות הרבה כסף..."**

רבים חושבים שהדשא אצל השכן ירוק יותר!  
אך זאת בהחלט פאטה מורגנה!  
במסגרת עיסוקי במתן יעוץ רוחני אני פוגש אנשים רבים אשר בחרו מקצוע לא מתאים או פתחו עסק לא להם והסתבכו - רק מפני שלא התבוננו בתוך עצמם לגלות מי הם ומה מתאים להם באמת!  
לכן רק אחוז קטן של חברות הסטרטאפ מצליחות: כל השאר פושטות רגל!  
כי לא כל אדם תפקידו לפתוח בחברת סטרטאפ או לעסוק בהייטק ובמחשבים!  
העולם עוד זקוק לבעלי מקצוע רבים ב"ה!  
זכור: אם השם ית' רוצה - גם ממסמרים עושים פרנסה!

## **"בפיננסים עושים המון כסף - כי כסף הולך לכסף"**

אני דווקא מכיר לא מעטים שהפסידו שם את הכל...  
ישנם אנשים שמתאימים לפיננסים: הם טיפוסים קרים יבשים ושכלתניים - כאלו המבינים במתמטיקה ובאחוזים - האוהבים כסף וקומבינות, כאלו שאהבו ללמוד כלכלה ראיית חשבון וניהול עסקים!  
לפעמים ישנם גם בעלי פלפל חריף והבנה מולדת מן הבטן!  
הם צעירים ונמרצים והדרך אצה להם!  
גם במושטי רגל סדרתיים כאלה יצא לי לטפל!  
זכורים לי לפחות מספר ברוקרים אשר פנו לייעוץ רוחני לאחר שהפסידו את כספם ואת כספי לקוחותיהם ולא מצאו מנוח לנפשם!  
ולכן זכור: "לא לזריזים המרוץ".  
ובעסקים המזל קובע יותר מהשכל!

והמזל נקבע על ידי בורא עולם!

## על ידי עשירות גדולה אפשר להגיע לדרגות רוחניות רמות ביותר

כן - אף על פי שאנשים מסוימים חושבים שלהיות עשיר סותר את הרוחניות!  
אך אדם עשיר המתעלה גם במעלות הרוחניות יכול להגיע לדרגות ולהשגות בעבודת השם -  
שעני לא יוכל להגיע אליהן!  
שהרי כתוב: "אין עני אלא מדעת". ועני נחשב כמת!  
לעומת זאת כתוב: "אישה נאה - בית נאה - כלים נאים - מרחיבים דעתו של אדם".  
ולכן גדולי ישראל רבים היו עשירים מופלגים והשתמשו בעושרם לתיקון עולם במלכות ש-  
ד-י.  
עשו חסד ונתנו צדקה ודאגו לקהילות שלמות.  
"כי לי הכסף ולי הזהב נאום השם"

## מדוע האדם רוצה להתעשר

האדם רוצה להדמות לבורא ית'. הכסף מביא יכולת גבוהה.  
האדם שואף בסתר לבו ונשמתו להדמות לבורא ית' ואדם בעל כסף רב הוא בעצם מלך!  
ומלך הוא סניף קטן של מלך מלכי המלכים הקב"ה!  
ולכן אנשי הכסף חייבים להיות זהירים ביותר ביראת שמים שלהם - פן יצטערו על עושרם!  
לעשות הרבה כסף ולעלות בדרגות המלכות - אלו אמנם מטרות נשגבות שיש להן כאמור  
שורש גבוה מאד - אך הגובה גם מביא עמו סכנות קשות ביותר!  
לא בכדי, אנשים שהתעשרו פתאום ללא הכנה על פי רוב ניזוקו קשות: חלו - התאבדו -  
אבדו טעם בחיים - התגרשו - הסתכסכו עם בני משפחתם - מצאו עצמם בלי חברי אמת -  
כל עולמם התמוטט להם!  
כסף רב ללא הכנה מוביל לשבירת הכלים!  
כסף שאדם לוקח לעצמו בצורה אגואיסטית מוליך לעולם התוהו!  
אם צדיק גדול ואמיתי מתעשר יש ביכולתו להביא משיח!  
מפני שהכסף הוא החיות של העולם!  
לא בכדי כסף מכונה: "דמים". והדם הוא הנפש!  
ולכן, מי שיתקן את העשירות מתקן את העולם כולו ואת חטא עץ הדעת טוב ורע!

## **חטא עץ הדעת טוב ורע - הוא הרצון להתעשר לא לשם שמים!**

סוף סוף הגענו אל האמת רבותי:  
האכילה מעץ הדעת טוב ורע כנגד הצווי האלוקי שווה בהחלט לרצון להתעשר שלא לשם שמים!  
זהו רצון לקבל שפע ללא גבול וללא זכות!  
זהו רצון ליהנות ולשלוט ללא אמת וסמכות אלוקית!  
ולכן זהו קלקול קשה!  
ולכן תאוות הבצע זאת מידה מגונה!  
כי היא נגד הציווי האלוקי המאפשר לאכול מכל עצי הגן, אך לא מעץ הדעת!  
דהיינו: הבורא ית' מאפשר לאדם להחזיק את הכלי שלו ולעשות את תפקידו ולמשוך שפע רק באופן מתוקן ועל פי כללי הקדושה!  
ולכן הרצון להתעשר הוא שלילי, אלא אם כן זהו רצון להתעשר לשם שמים: דהיינו: על מנת לדאוג לצרכי שמים ותיקון העולם במלכות ש-ד-י!  
ולכן קורא יקר אם נמשכת לקרוא את הספר הזה מפני שהתאוות להתעשר ולאן דווקא לשם שמים - עליך לדעת שיש לך עוד מה לתקן בחטא עץ הדעת טוב ורע!  
ולכן אם הנך בעל תאוות בצע, התפלל לשם ית' שיהפוך את רצונך הפסול הזה לרצון כשר באמת! ותזכה להיות עשיר לשם שמים!

## **אם אנחנו עשירים - השם באמת בחר בנו!**

כן על פי הכתוב בספר זה - אדם עשיר הוא באמת אדם חשוב גם בשמים!  
מפני שהקב"ה בחר לשתף אותו בהורדת השפע לעולם כולו!  
וברור שבזכות אנשים עשירים, משפחות רבות מתפרנסות בכבוד!  
מדוע בחר הקב"ה בהם דווקא?  
שאלה טובה באמת!  
התשובה היא: עשיר קשור לספירת היסוד וואו המלכות!  
היסוד הוא המשפיע את השפע - כפי שיוסף הצדיק היה שורשו ביסוד העליון והוא זן ופרנס  
את העולם כולו!  
המלכות היא הספירה האחרונה באילן הספירות והיא המקבלת את כל השפע דרך היחוד  
שלה עם היסוד!  
ולכן עשירים הם קשורים לספירת המלכות!  
הבורא ית' בוחר את מי להעשיר על פי תפקידו בתיקון העולם!  
ותפקידו נקבע גם בהתאם לשורש נשמתו וגם בהתאם למעשיו בגלגולים קודמים וגם  
בהתאם לחלקו בחטא האדם הראשון אשר אכל מעץ הדעת טוב ורע!  
כל הנשמות היו כלולות בנשמת האדם הראשון וכל אחד לקח חלק בחטאו!  
העשירים לקחו חלק גדול בעונג האסור של חטא עץ הדעת ולכן הם באים לעולם לתקן את  
העשירות!  
וכל זאת על מנת שיגיעו לדרגה הנשגבת של לקבל על מנת לתת ולא לקבל על מנת לקבל או  
לתת על מנת לקבל - שזהו גם קלקול כידוע!

## **"זכו - בענני שמיא, לא זכו - עני ורוכב על חמור"**

המדובר כאן על משיח שיבוא במהרה. והכוונה היא כך: אם עם ישראל זכו - דהיינו תיקנו את עצמם - משיח יבוא בענני שמיא, דהיינו בדרך ניסית ומעל לטבע! אך אם ישראל לא זכו – דהיינו, לא תקנו את עצמם מספיק - משיח יבוא "עני ורוכב על חמור".

חמור מלשון חומריות. זהו הדור שלנו דור חשוך וחומרי!  
"עני ורוכב על חמור" דהיינו: "אין עני אלא מדעת". ובאמת, הדעת חסרה בדור שלנו ומשיח צריך לתקן את הדעת!

והדעת פגומה מפני פגם עץ הדעת והפגמים הנוספים שעשינו עד היום שמשכנו עונג ושפע ללא זכות ועל ידי חטאים!

ולכן אנו בדור שתיקונו תלוי בתיקון הממון!  
ולכן, בדור הזה נכשלים כל כך בעניין הממון והעונשים שמקבלים מהשלטונות הם חמורים יותר כאשר המדובר הוא דווקא בעבירות ממון!  
ולכן יש צורך לתקן את עניין הממון ואת הרצון לממון ואת התלות בממון ואת השימוש בממון!

הממון חייב לקבל תיקון יסודי: האדם חייב להשיג את ממונו בדרך כשרה ובמו"מ באמונה וכפי שצינו לעיל!

לצורך סיום תיקון הבריאה יש צורך לתקן את קו השמאל - דהיינו: הרצון לקבל לעצמו - ולהפוך אותו לרצון לקבל על מנת להשפיע!

לצורך תיקון קו השמאל יש צורך שאנשי הכסף והממון יתקנו עצמם ואת תאוותם לכסף!  
על מנת שיגיעו לתיקון זה יש צורך להסביר להם את עקרונות תורת הקבלה העוסקת באמת ברצון לקבל!

וכיצד לקבל את השפע בצורה מתוקנת!

לצורך זה נכתב ספר זה קורא יקר!

והוא נכתב בערמומיות דקדושה, על מנת למשוך את הקורא הנגוע בתאוות בצע לתוך תיקונו התלוי בכך שילמד את עקרונות הורדת השפע וישתמש בהם לשם שמים!

ולכן קורא יקר, לאחר שנכנסת בסוד עשיית הכסף על פי תורת הקבלה והבנת את אשר עליך לתקן, המשך בתקונך השלם וקרא את ספרינו הנוספים המופיעים באתר שלנו באינטרנט, אותם תוכל למשוך משם חינם!

ועל ידי שתתקן את תאוות הבצע שלך - קו השמאל יתוקן - ומשיח יבוא במהרה ברחמים!